

Petrus en Andreas waren toen Jezus hen riep. Kun jij de 10 vissen vinden??



Vanmorgen gaat het in de schriftlezing over 4 discipelen .
Welke 4 zijn dat??

.....
.....

Wat gaat Jezus de discipelen leren ?

.....

Was dit de eerste keer dat Jezus deze mannen zag?

.....

Hoe kun jij Jezus volgen ?

Welke psalmen hebben we vanmorgen gezongen?

.....

.....

.....

Heb je meegebeden? Schrijf eens een paar dingen op
waar de dominee voor gebeden of gedankt heeft.

1.

2.



Wat zegt Jezus hier tegen Petrus en Andreas? Schrijf
dat in het ballonnetje. Het antwoord staat in het
bijbelgedeelte van vanmorgen.

Probeer of je de namen van de discipelen in de hokjes passen:—

ANDREAS	JAKOBUS	JUDAS	SIMON
BARTOLOMEUS	JAKOBUS	MATTEUS	TADDEUS
FILIPPUS	JOHANNES	PETRUS	TOMAS



Ken je dit liedje?

Jezus die langs het water liep,
 En Simon en Andreas riep,
 Om zomaar, zonder praten,
 Hun netten te verlaten,
 Hij komt misschien vandaag voorbij
 En roept ook ons, roept jou en mij,
 Om alles op te geven
 En trouw Hem na te leven.

KERKBOEKJE ZONDAG



Hier zie je een plaatje van een kerk.

Het is een oud gebouw. Wat vindt jij mooi aan onze kerk?

.....
 Vindt je het ook fijn om in de kerk te zijn?

Waarom?

Kun je de verschillen vinden?

