



Kleur de vakjes!

1 = geel

2 = oranje

3 = rood

KERKBOEKJE

NAAM:

VANDAAG IS HET FEEST.

WAAR DENKEN WE DAN AAN?

.....
Hieronder vind je een aantal plaatjes.
Kleur de plaatjes die bij dit feest horen.



Uit de bijbel lezen we uit het boek

.....
hoofdstuk vers tot

1. De discipelen zijn bij elkaar in de stad (vs. 5)
2. De mensen zeggen: "Wij horen hen in onze de grote werken van God vertellen" (vs. 11)
3. In het huis horen ze het van een sterke 4. (vs. 2)



5. Op de discipelen zien ze van vuur. (vs.3)
6. Petrus vertelt de mensen, dat, als Jezus terug komt, er zullen gebeuren. (vs. 19)
7. In de hemel en op de aarde. De tekenen zijn, 8. en rookdamp. (vs. 19)
9. De zon zal veranderd worden in
10. De maan zal veranderen in
11. Petrus weet dat, omdat hij dat gelezen heeft in het boekje van de profeet Joël. Daar staat dat dit zal gebeuren 'in het laatst der (vs. 17)
Dat betekent op de dag dat Jezus terug komt en de aarde niet meer zal bestaan.



Maar iedereen die de naam van de Heere aanroep zal

.....



Oplossing van de puzzel:

1. Jeruzalem
2. talen
3. geluid
4. wind
5. tongen
6. wonderen
7. bloed
8. vuur
9. duisternis
10. bloed
11. dagen

zalig worden