

Streep de volgende woorden weg:

Broeder - zondigt - bestraf - leed - vergeef - zevenmaal -  
apostelen - Heere - vermeerder - geloof - mosterdzaad -  
moerbeziënboom - ontworteld - zee - geplant -gehoorzaam.

A	M	L	F	E	E	G	R	E	V	S
V	O	E	G	E	L	O	O	F	R	F
Z	E	V	E	N	M	A	A	L	A	N
G	R	R	E	L	H	O	O	R	E	O
G	B	F	M	I	S	E	T	L	,	N
B	E	K	U	E	N	S	E	J	E	T
R	Z	H	W	O	E	T	Z	R	N	W
O	I	L	O	B	S	R	D	E	E	O
E	E	E	E	O	R	E	D	N	E	R
D	N	V	P	E	R	E	R	E	W	T
E	B	A	A	C	D	Z	H	T	R	E
R	O	E	G	E	P	L	A	N	T	L
M	O	S	T	E	R	D	Z	A	A	D
N	M	Z	O	N	D	I	G	T	M	!

De letters die overblijven vormen deze zin:

.....  
.....

**HOE VAAK KOMT HET WOORDJE 'GELOOF' VOOR OP  
DIT KERKBOEKJE? .....**

## KERKBOEKJE



Vanmorgen willen een aantal  
mensen openbare belijdenis doen

van hun geloof.

Openbaar betekent dat iedereen het kan horen,  
iedereen mag het weten!

Belijden van je geloof is, zeggen dat je God vertrouwt en  
lief hebt en dat je gelooft wat er in de bijbel staat.

Wie ken jij van deze mensen?

Schrijf de naam of namen hieronder.

1. Arnold Bezemer
2. Wieneke Bogaard
3. Matteo Franssen
4. Lisa Franssen
5. Jenneke de Heer
6. Rens Huijser
7. Joanne Huijser
8. Marien de Jong
9. Petra de Jong



**LUKAS 17: 3-6**

VUL DE ANTWOORDEN OP DE VRAGEN HIERBOVEN IN.

LET OP!! ACHTER HET NUMMER VAN DE VRAAG!

1. Wie vragen: 'Geef ons meer geloof'? (vs. 5) De .....
2. Aan wie vragen ze dat? (vs. 5)
3. Hij geeft als antwoord: Als jullie ..... hadden als een
- 4 .....(dat is een heel klein zaadje) (vs. 6)
5. en je zegt tegen deze .....(die heeft hele sterke wortels, die trek je er zomaar niet uit.),trek je wortels uit de grond en plant ze in de zee.
6. Die plant zou jullie .....(vs. 6)

In vers 4 staat hoeveel keer je iemand moet vergeven op een dag. Wat lees jij? .....

Bij de joden is dat het getal van de volheid. Eigenlijk betekent dat; als iemand berouw heeft moet je hem altijd vergeven. Dat is moeilijk??!!

Weet jij waarom Jezus zegt dat je zo vaak moet vergeven?

.....

.....

Sorry dat ik je aan je haar trok. Wil je me vergeven?

Ja

Vergeef me dat ik je een stomp gaf?

Oké

Ik had niet oneerlijk moeten spelen, vergeef me

Voor deze ene keer nog

Vergeef me dat ik je knikker afgepakt heb

Nou-ou??

Het spijt me dat ik je liet struikelen.

Dat heb je deze dag al 5 keer gezegd!

Sorry, dat ik je uitschold

Pfffff...

Vergeef me dat ik lelijke dingen over je gezegd heb

Nee!!!

of, ...wat zei Jezus?

Uit de woordzoeker komt:

Als er geloof is, kun je wonderen verwachten!

Het woord wat uit de andere puzzel komt is: geloof

Belijdenis doen is:

Als je klein bent zeg je dingen van je ouders na. Zo leer je praten.

Als je belijdenis doet van je geloof doe je eigenlijk net zo. De dingen die God zegt, zeg je na.

Hij houdt van ons en heeft het beste met ons voor, maar Hij zegt ook dat wij steeds verkeerde dingen doen en dus redding nodig hebben.

Als je belijdenis doet dan zeg je dat je God vertrouwt en dat je naar Hem wil luisteren, omdat je van Hem houdt. En dat je gelooft wat er in de Bijbel staat. Ook beloof je om in de kerk mee te helpen met de gaven die je hebt.