

In vers 52 en 53 staat: De graven werden(1 naar beneden) .. en vele(2) Van de heiligen, die(3 opzij) .. waren, werden(4)
 En uit de(1 opzij) .. uitgegaan zijnde, na Zijn(3 naar beneden) ...kwamen Zij in de ...(5)... .. stad, en zijn velen ...(6)



KERKBOEKJE

Het is vandaag
 feest!
 Wat vieren we
 vandaag?

.....

We lezen
 Vanmorgen uit
 de bijbel.

Uit welk boek?

Welk hoofdstuk?

Wat was het beroep van
 de schrijver voordat hij
 discipel van Jezus werd?

.....
 (matth.10 ; 3)

Ruimte om psalmen en
 gezangen te schrijven.

.....

.....

.....

.....



Toen de Heere Jezus stierf aan het kruis gebeurden er bijzondere dingen. Dat lees je in vers 51. Schrijf 3 dingen op.

1.
2.
3.

ontslapen =
gestorven
heiligen =
mensen die
bij God
horen



Jeruzalem is gebouwd op een heuvel van kalksteen. Er was weinig grond en er werden dan ook weinig mensen in de grond begraven. Daarom bestonden bijna alle graven uit grotten die door steenhouwers in de kalkstenen rots uitgehouwen waren.

In de muur werden dan nissen uitgehakt waar de mensen opgelegd werden. Als het lichaam was weggeeteerd, werden de beenderen in een stenen kistje gelegd.

Lucas zegt dat Petrus zich voorover moest buigen om in Jezus graf te kunnen kijken. De graven die in Jeruzalem ontdekt zijn, hebben inderdaad een kleine lage ingang. Er zijn graven gevonden met grote ronde stenen ervoor. Die zorgden ervoor dat er geen wilde dieren in het graf kwamen.

